



Korshavn på Fyns Hoved

Naturhavnen Korshavn på Fyns Hoved er en af de mest beskyttede ankerpladser i Dannevang. Der er flere muligheder for en lidt ensom ankerplads, men man kan også nyde det sociale samvær ved Odense Sejlklubs bro, hvor der udspiller sig et herligt sejlmiljø gennem sæsonen.

Moder natur forstår virkelig at skabe smukke steder, og Fyns Hoved er et af de smukkeste set fra luften. Det ses tydeligt, at der er dybt vand helt ind til kysten på begge sider af næsset, der som en kroget troldfingert giver ly for den fremherskende sommervind i Danmark, sydvestenvinden.

Nede på land er næsset et herligt tumleområde med det store engdrag, og minsandten om der ikke er et lidt klitagtigt landskab, oppe hvor skoven starter, og vejen fører helt ud til Blæsbanke på Fyns Hoved.

Alt i alt et spændende naturområde rundt om ankerpladsen, hvor

børn og barnlige sjæle kan forlyste og udfolde sig, og Odense Sejlklub har indrettet fine faciliteter med store grillområder, der er samlingspunktet på lune sommeraftener.

Det siger sig selv, at der er propfuldt, når vejret er godt, men det var et helt specielt syn tilbage i halvfjerdserne og begyndelsen af firserne, når omkring 1000 sejlbåde fra hele landet samledes for at deltage i den populære kapsejlad Fyn Rundt, der deltagermæssigt kun er blevet overgået af Sjælland Rundt.

Man kunne næsten gå hele ankerpladsen rundt fra båd til båd, og det er da kun, fordi vejret normalt arter sig vel om sommeren, at der ikke opstod større kaos, end der ind imellem gjorde.

Sejlkubbens bro, hvor der er el, vand og toilet, er uhyre populær sommeren igennem, men man skal lige huske, at broen længere mod syd er fiskernes, og der er lystsejlere ikke altid velsete.

Men ellers er ankerpladsen fortrinlig bugten rundt, og mindre både kan liste sig ned i det lavvandede område mellem småøerne Mejlø, som er et vildtreservat, og Bogø syd for Korshavn.